

Je wilt trouwen...

De voorbereiding voor de mooiste dag in je leven is ontzettend belangrijk. Het uitzoeken van de trouwlocatie, een trouwdienst voorbereiden, de gastenlijst opstellen, op zoek naar de mooiste trouwjurk, het uitzoeken van de muziek... enzovoort.

Je zou het bijna vergeten: "Huwelijk"; het is niet één dag, maar een leven lang! Niet onbelangrijk dus om ook aandacht te besteden aan de toekomst; hoe *die* eruit gaat zien; wat "het huwelijk" eigenlijk inhoudt. Wat het betekent elkaar lief te hebben "in goede en kwade dagen", een gezin te vormen en trouw te blijven.

Bijbelse visie op het huwelijk

De Bijbel ziet het huwelijk als een levenslange verbintenis tussen man en vrouw. Niet alleen als waardevol en duurzaam, maar ook als een beeld van de relatie die in het evangelie centraal staat: de eenheid van Christus met de mensen die Hij heeft gered. Als we het huwelijk daadwerkelijk willen begrijpen, zullen we dus tot het hart van het evangelie moeten doordringen. Want dat heeft invloed op de dagelijkse realiteit van het huwelijksleven. Het Evangelie centraal in je huwelijk betekent: mens worden zoals God het bedoelt (Gen.1:27). Het evangelie toont ons de ultieme liefde. Deze is radicaal en krachtig; ze neemt geen genoegen met een half besluit. Naar het beeld van Gods liefde zoals Hij Zich in de Here Jezus Christus aan ons heeft gegeven (Ef.5:25-27), mogen ook man en vrouw zich in het huwelijk aan elkaar geven en er altijd voor elkaar zijn.

Trouwen in de kerk; dat is méér dan een inzegening. Het is een belofte van die ultieme liefde aan elkaar voor Gods aangezicht en onder Gods zegende handen. Je bent zo als man & vrouw, als echtbaar, een teken van God's liefde in deze wereld.

Binnen het huwelijk geeft God alle ruimte aan een liefdevolle seksuele relatie. Het is een unieke en zuivere gave van God; zowel een gave als een opdracht, waarin je op de meest intieme manier je met elkaar verenigt. Alleen langs deze weg mogen we ook uitzien naar de kinderzegen.

Een liefdevol en beschermd gezinsleven is essentieel voor een bijbelse opvoeding van onze kinderen.

Het huwelijk is de plaats waar man en vrouw elkaar aanvullen en steunen, voor elkaar zorgen, elkaar stimuleren hen door God gegeven gaven en eigenschappen te ontwikkelen, te laten groeien en bloeien.

God legt de lat hoog en doet dat niet voor niets. Dit is zijn oorspronkelijke doel met de ingeschapen behoefte van mensen naar relatie. We overzien ook direct de tragedie van gebroken huwelijken, het vrij experimenteren met seksualiteit en het kiezen voor andere relatievormen.

Trouwen

Leden of vrienden die een trouwdienst in onze gemeente willen plannen en voorbereiden, vragen we ruim van tevoren contact op te nemen met de stuurgroep Leren. (leren@vegelburg.nl)

Een oudste zal dan een afspraak maken voor verder contact en de voorbereidingen van de huwelijksdienst.

Tijdens het eerste gesprek is er ruimte voor kennismaking en wordt gesproken over jullie motivatie om in onze gemeente je huwelijk te laten inzegenen.

Pre-Marriage Course

De Vrije Evangelische Gemeente Elburg heeft zorg om haar leden en vrienden. Dit uit zich o.a. in de Pre Marriage Course die onze VEG elk jaar organiseert en verzorgt. Deze cursus is een must voor ieder bruidspaar. Wij gunnen jullie namelijk dat je niet alleen rijk gezegend, maar ook goed toegerust je huwelijk start. Dus wordt je uitgedaagd om niet alleen de trouwdienst goed voor te bereiden, maar ook deze nieuwe en blijvende *relatie* met een stevige basis voor een duurzame relatie.

Het biedt stellen een geweldige mogelijkheid om samen - op een leuke manier - meer te leren over het huwelijk en je partner. De onderwerpen waarover jullie samen in gesprek gaan zijn onder meer: communicatie, toewijding, conflicten oplossen, liefde levendig houden en gedeelde doelen en waarden.

De Pre-Marriage Course is heel praktisch. Tijdens de cursus luister je naar een inleiding. Daarna is er ruime tijd om samen met je partner ga je samen met je partner één-op-één in gesprek te gaan over het aangeerde onderwerp. Er vinden geen groepsdiscussies plaats en er wordt je niet gevraagd aan iemand anders iets over je relatie te vertellen. De hele cursus is er op gericht om jullie *samen* te laten praten.

Marriage Course

Naast een goede voorbereiding willen we elkaar ook aanmoedigen om aan een sterk en gezond huwelijk te blijven werken.

De Marriage Course ontwikkeld om ieder echtpaar (jong en oud) te helpen hun relatie te versterken. De opzet is gelijk aan de Pre-Marriage Course. We nodigen je *nú* al vast uit, om, na een paar jaar getrouwd te zijn, aan deze cursus deel te nemen.

Een aantal praktische zaken op een rijtje

- Voorwaarden voor een huwelijk onder de verantwoordelijkheid van onze VEG: het bruidspaar is vriend of lid van onze gemeente.
- Minimaal 3 maanden van te voren contact opnemen met Stuurgroep Leren: e-mail adres: leren@vegelburg.nl. Er zal dan een afspraak gemaakt worden voor verdere contacten.
- Huwelijksdatum: is het gebouw op de gewenste datum beschikbaar? Dit afstemmen met de beheerder van het kerkgebouw: beheer@vegelburg.nl
- Na het gesprek met de oudsten en de instemming van de Centrale Kerkenraad wordt iedereen op de hoogte gebracht.
- Met oudsten en voorganger komen jullie tenminste twee keer bij elkaar.
- De liturgie wordt in overleg met het bruidspaar samengesteld. Zij zorgen ook voor voldoende gekopieerde liturgieën voor de huwelijksdienst.
- Contact met de koster om met hem de puntjes op de i te zetten:
G. Westerink, tel. 0525-682353;
e-mail: g-westerink1@kpnmail.nl

- Tijdig een trouwkaart naar de secretaris van de VEG, zodat de dienst in de mededelingen en het Maandblad kan worden vermeld.

REACTIE-STROOK

- Wij willen gaan trouwen en daarover graag met een oudste of voorganger in gesprek gaan.
- We hebben belangstelling voor de Pre-Marriage Course.
- We hebben belangstelling voor de Marriage Course.

Naam:.....

Adres:.....

Woonplaats:

Telefoon:

Deze strook kun je sturen naar:

Secretariaat

Vrije Evangelische Gemeente Elburg,

Boterbloem 15,

8081 DK Elburg.

Of:

Neem contact op via:

Stuurgroep Leren: leren@vegelburg.nl

Yes !! Wij gaan trouwen!!



Zo komt het dat een man zich losmaakt
van zijn vader en moeder
en zich hecht aan zijn vrouw,
met wie hij één van lichaam wordt.
Genesis 2:24 (NBV)